

## De Méélse torrehaan, het O.L.S. en 't hoefizjer.....?!

De Méélse torrehaan, speelt un prominente rol op de parochie-weblog en bloast alwéjks "hoch van de torre en flatst der wah geréj utj" .....!

\*\*\*\*\*

Torenhanen werden vroeger soms beschoten. Vele vervangen windhanen hebben schietgaten. De haan op een toren wordt dan ook in verbinding gebracht met vogelschieten.

Over de oorsprong is niet veel bekend. Het kan gaan om een gecultiveerde vorm van een jachtwedstrijd. Volgens anderen zou het om een vruchtbaarheidssymbool gaan. Dat het vogelschieten van oorsprong in het voorjaar plaatsvindt (vaak Hemelvaart of Pinksteren), zou hier ook mee te maken hebben. Dat de Heilige Geest ook vaak als vogel wordt afgebeeld, wordt volgens sommigen hier ook mee in verband gebracht.

Het koningsschieten, vogelschieten of papegaaischieten is een oud gebruik dat voorkomt in grote delen van Europa. In de meeste gevallen gaat het om een jaarlijks terugkerend volksvermaak dat vaak gepaard gaat met een (groot) feest. Omdat dit meestal met de plaatselijke schutterij of schuttersgilde verbonden is, wordt ook wel gesproken van een schuttersfeest.

Het schuttersfeest bij uitstek is het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS), ook wel D'n Auwe Limburger genoemd, een jaarlijks festijn waarbij vrijwel alle schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg samenkomen, doorgaans op de eerste zondag van juli.

\*\*\*\*\*

Het coronavirus heeft onze samenleving hard geraakt. Het coronavirus heeft ook impact op het OLS. Na uitvoerig overleg is besloten om het OLS Meijel naar 2021 te verplaatsen.

**Dè rakt òw en ons. Omdat we geluk nu wel kunnen gebruiken, wordt eveneens naar oud gebruik geprobeerd om dit geluk af te dwingen, door het plaatsen van een hoefizjer bij de Meijelse torenhaan.....!**

Want hoefizjers brengen geluk. De open kant moet wel naar boven want anders valt het geluk eruit. Het hoefizjer met de open kant naar boven zou een C vormen, van Christus. Ook zou deze vorm van het hoefizjer lijken op een halve maan, in veel culturen het symbool voor geluk.

**Di platse van ut hoefizjer bij de Méélse torrehaan zal op woensich (vandaag) gebeure. I.v.m. de coronavirus-maatreegele maage we nie zegge woenieër dih "Groeët-Geluk-Pieëlspektaakel-dè òw-rakt" geh gebeure. Dur mag now nèturlik niemus béj zin...!!!!**

**Wah kanne ge wal doe??? Géllie hoeëft dur nie witj vur te loeëpe. Mèr goa taaftere kie:ke, van witjaf mi unne Verrekie:ker .....!!!**

\*\*\*\*\*

En hiermee is de cirkel, om dit verhaal van de Méélse torrehaan, het O.L.S. en 't hoefizjer, weer rond.

Meijel, 1 april 2020.