

Patronaat Kerkstraat Meijel (*vh Oude Pastorie*)



De 'Oude Pastorie' aan de Kerkstraat, tot 1978 naast de huidige pastorie gelegen, was van oorsprong geen pastorie. De familie Goossens (burgemeester) bouwde dit huis in de tweede helft van de 19de eeuw (ws. 1868), met daaraan vast een langgerekte stal. De binnenmuren waren opgetrokken met Meijelse 'zonnebak', stenen van leem en stro in de zon gebakken.

In 1906 werd het gebouw in gebruik genomen als pastorie (in 1912 door kerkbestuur gekocht) en de stal omgewerkt naar 'patronaat', voor toneel, dans, muziek, tentoonstellingen, enz.

Het patronaat werd in 1948 nog grondig gerestaureerd, maar kwam, zeker na de ingebruikname van gemeenschapshuis 't Klooster in 1971, in verval, waarna het in 1972 gesloopt werd om plaats te maken voor noodlokalen voor mavo-lavo Den Doelhof.

De nieuwe pastorie (bouw bezig in 1938) werd vlak voor de oorlog in gebruik genomen, waarna deze oude pastorie woonhuis werd tot ca. 1960 (laatste bewoner Mart Vissers). Daarna was er tot 1968 de Meijelse bibliotheek in gevestigd, naast enig jeugdwerk (studentenvereniging, KPJ, enz.) en bergruimte voor oude door de oorlog beschadigde kruiswegstaties uit atelier Kuipers.

In 1969 namen leerkrachten van scholengemeenschap Den Doelhof het in bezit en werkten het in de herfstvakantie om ten behoeve van administratie, direktieruimte, leslokalen, bibliotheek en werkruimte.

In 1978 volgde de sloop, omdat ter plaatse de hoofdingang voor de nieuwbouw van de scholengemeenschap kwam.

Bron: Heemkundevereniging Medelo Meijel