

## Bijdrage van Ed Peeters en Carmen in Chitimba (Malawi)



Dankjewel voor jullie mailtje.

Als eerste wil ik laten weten dat het met ons goed gaat hier in Malawi en zijn wij blij dat wij hier zitten in deze rare nare tijd.

Er is relatief weinig te doen rondom het corona virus in het land, geen lock downs of mondkapjes plicht e.d.. Alleen zijn vanaf half Maart de grenzen gesloten voor toeristen.

Dat is voor ons bedrijf natuurlijk funest. Zo hebben wij geen enkele gast meer ontvangen sinds die tijd en dus geen inkomsten meer.

Wij hebben begin Mei al onze 22 medewerkers moeten ontslaan, wat natuurlijk heel erg is voor deze mensen, die al heel erg arm zijn en nu helemaal geen inkomsten meer hebben.

Wij hopen daarom ook dat het allemaal snel achterwege is en dat wij binnenkort weer van start kunnen gaan.

Hopelijk kunnen wij het nog uitzingen tot er weer gasten gaan komen.

Er zijn voldoende boekingen in het vooruitzicht, zo ongeveer tot halverwege 2022. Het is nu alleen de vraag wanneer de grenzen weer open gaan en mensen weer beginnen te reizen.

Op het moment hangt onze toekomst in Malawi aan een zijden draadje en zal er snel iets moeten gaan gebeuren anders zijn wij genoodzaakt om de deuren van onze Lodge/Campsite definitief te sluiten.

Wij volgen vanaf een grote afstand alle ontwikkelingen rond Corona op de voet en hopen dat er snel veranderingen gaan komen.

Mensen onderschatten vaak wat er in een jaar kan veranderen. Over een jaar kan je leven er mentaal, spiritueel en financieel compleet anders uit zien.

Je kunt zelf veranderen hoe je tegen dingen aankijkt. Als je iets niet fijn vindt, verander het dan. Als je het niet kunt veranderen, verander dan de manier waarop je er naar kijkt.

Wij wensen iedereen een mooie Kerst en natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Blijf positief en geloof in elkaar en in jezelf.

Ed

