

Bijdrage van Johan Schers en Caroline in El Paso, Texas USA.



Hierbij mijn antwoorden op de vragen die jullie mij hebben gesteld. Hopelijk kunnen veel mensen genieten van jullie rubriek.

>Hoe gaat het nu met jullie, wat is de impact van deze Corona-pandemie en heeft het jullie dagelijkse leven erg beïnvloed?

Gelukkig gaat het met ons nog steeds erg goed. De Corona-pandemie heeft zeker impact op ons leven. Mijn directe collega waarmee ik dagelijks samenwerk is helaas afgelopen week aan Corona overleden. Dat heeft zeker grote impact op ons. De afgelopen weken staat El Paso aangeschreven als stad met de meeste positieve Corona besmettingen in de Verenigde Staten. In El Paso staan momenteel 14 mobiele mortuaria om de lichamen van overleden Corona patiënten te koelen. Er is door de gigantische stijging van overledenen een achterstand ontstaan om autopsie te doen op de lichamen. Naast een enorm aantal dagelijkse positief geteste Corona patienten liggen er ca. 250 lichamen in deze mortuaria. Dit heeft tot resultaat dat er veel beperkingen van kracht zijn. De scholen van de kinderen zijn al vanaf maart dicht en die gaan voorlopig ook niet open. Zij volgen dus alleen maar lessen in de virtuele wereld. De kwaliteit van het lesgeven is beduidend lager dan 'Face to Face' lessen volgen op de scholen. Daarnaast is het reizen en maken van uitstapjes beperkt tot een zeer laag niveau. Uiteraard is het leven hierdoor wel wat saaier met Corona en alle beperkingen, maar dat is in Nederland natuurlijk niet anders. Helaas hebben we

geen invloed op de situatie, dus laten we ons niet te veel negatief beïnvloeden en blijven we optimistisch. Gelukkig kunnen we met een aantal vrienden contact blijven houden en kunnen we in deze kleine ‘bubbel’ nog genieten van het leven.

>Is jullie kijk naar de toekomst verandert? En....heb je nog een mooie boodschap of Kerst- en Nieuwjaarswens voor ons allen in Meijel?

De Corona-pandemie zal zeker invloed hebben op hoe we naar de toekomst kijken. Uiteraard kijken we net als iedereen enorm uit naar betere tijden waarbij we met name weer bij elkaar kunnen komen met vrienden en familie. Ik ben er ook van overtuigd dat we veel leren. Waarschijnlijk zullen we pas echt weten wat dit dan is als we straks terug kijken op de Corona-pandemie als deze achter ons ligt. We focussen ons vooral op wat wel mogelijk is op dit moment en dan hebben we naar mijn mening nog niet zoveel om over te klagen. Dat is natuurlijk mooi, maar dat heeft ook te maken door positief in het leven te staan.

Voor alle mensen in Meijel zou ik willen afsluiten door iedereen fijne kerstdagen te wensen. De kerst zal dit jaar zeker anders zijn dan andere jaren, maar dat geeft ook het mooie van de kersttijd aan en hoe fijn het is om elk jaar vrienden en familie om je heen te hebben. Geniet vooral van wat je wel hebt.

Tot slot wensen we iedereen een voorspoedig en gezond 2021 toe en laten we hopen dat het nieuwe jaar snel weer zal leiden naar oude tijden waarbij we lekker bij elkaar kunnen komen.

Met vriendelijke groet / Kind Regards,

Johan Schers

