

Bijdrage van Mieke van Drunen - van der Koelen en Roland in New Zealand



Bedankt voor de uitnodiging om weer bij te dragen aan de rubriek “oud-Meijelnaars in den vreemde”, en ook fijn dat jullie af en toe aan ons denken in deze woelige tijden.

Het Corona virus heeft in 2020 de hele wereld op z'n kop gezet, maar hier in Nieuw Zeeland mogen we niet klagen. Onze prime minister Jacinda Ardern heeft snel en kordaat ingegrepen toen de eerste gevallen in Nieuw Zeeland voorkwamen. Eind Maart is het hele land voor een week of 5 in volledige “lockdown” gegaan - iedereen die geen essentiële werker was moest thuisblijven, je mocht er alleen opuit voor boodschappen of medicijnen, of exercise (binnen 5 km van je huis).

Voor ons persoonlijk betekende het dat ik thuis gewerkt heb voor mijn accounting baan (via remote access en zoom meetings), terwijl mijn man Ronald in en rondom ons huis klusjes gedaan heeft. Hij had begin 2020 ontslag genomen van zijn werk om een lange wandeltocht over het zuid eiland te maken. Hij was net thuis toen het land dichtging.

Maar nadat alles weer openging heeft hij gauw genoeg een nieuwe baan kunnen vinden.



Vanaf midden Mei is het leven hier weer redelijk normaal geworden. De grenzen zijn nog steeds gesloten behalve voor terugkerende Nieuw Zeelanders, die dan eerst 2 weken in quarantaine moeten en 2 x getest worden. Ook zijn er veel banen verloren gegaan in het toerisme omdat er natuurlijk geen buitenlandse bezoekers komen, maar veel Nieuw Zeelanders gaan nu op vakantie in eigen land en de economie is beter hersteld dan verwacht. Ook zijn veel mensen nu hun huis gaan opknappen i.p.v. een grote reis maken, en de huizenmarkt is nog nooit zo goed geweest (voor verkopers en makelaars dan, niet zozeer voor mensen die hun eerste huis willen kopen).

Wij hadden gelukkig dit jaar geen plannen voor een grote buitenlandse reis - veel vrienden die dat wel boekingen hadden hebben het in het water zien vallen - en er is genoeg te doen en zien in eigen buurt. En behalve dat er maskers gedragen worden in openbaar vervoer en binnenlandse vluchten, en dat we een mobiele app gebruiken om in te scannen en zo bijhouden waar we geweest zijn, kunnen we grotendeels normaal onze gang gaan.

Als we de berichten lezen over het aantal Corona gevallen en doden in de rest van de wereld dan beseffen we heel goed hoe we hier van geluk kunnen spreken. Tot nu toe zijn er hier zo'n 2,000 COVID besmettingen geweest, en 25 doden gevallen. De nummers die je leest van andere landen, inclusief Nederland, zijn best schrikwekkend.

Wat het komende feest seizoen betreft kunnen we, in tegenstelling tot de meeste andere landen, gewoon onze gang gaan. Er zijn geen restricties voor bijeenkomsten, geen afstand houden, en geen maskers (alleen dus als je met openbaar vervoer gaat). Het Sinterklaas feest kent men hier niet, maar ik weet waar ik pepernoten, speculaas en chocolade letters kan krijgen en maak meestal een pakje met een gedicht voor onze kinderen, mijn broer Toon en vrouw (die hier zo'n 12 km verder wonen), en onze ook Nederlandse burens. En zo probeer ik toch de traditie een beetje in stand te houden.

Met Kerst kunnen we gewoon met de familie bij mekaar komen en pakjes uitdelen. En omdat het dan midden zomer is loopt iedereen in korte broek, en zullen we waarschijnlijk buiten op het dek eten. Veel mensen gaan hier naar het strand voor een picnic, maar wij vinden het fijn om met Kerst thuis te zijn.

Wat de toekomst betreft is het moeilijk te zeggen. Ikzelf denk dat global warming steeds meer rampen zal veroorzaken. Wij zelf zitten redelijk veilig, maar mensen die aan de kust wonen of dicht bij een grote rivier, krijgen nu steeds meer last van overstroming. Ook steeds meer stormen en hittegolven, met het risico van brandgevaar. Het worden geen gemakkelijke tijden....

Voor iedereen in Meijel hopen we dat, ondanks alles, iedereen toch een fijne Kerst heeft. Geniet van de kleine dingen om je heen en blijf contact houden met mekaar, ook al is het op een afstandje!

Groetjes uit een zomers Nieuw Zeeland.

Mieke van Drunen (ene van Frits de bekker, Frits en Door van de VIVO)
Upper Moutere, New Zealand

