

## Bijdrage van Pater Piet Derckx, Valkenburg ad Geul



*Advent is wachten op een nieuwe geboorte.  
Zoals Maria 'ja' zeggen op het nieuwe leven.  
Tijd maken om de hoop te voeden  
en om het verlangen te laten groeien,  
zodat Gods liefde kan mens worden vandaag  
zoals toen in Maria.*

Met dit gedichtje ben ik de advent begonnen. De Advent en Kersttijd, die dit jaar heel bijzonder zijn vanwege de coronapandemie.

Alles is anders, buiten zie je enkel mensen wandelen en fietsen. Normaal gesproken zie je op de weg langs ons klooster in Houthem-Valkenburg doorlopend bussen en auto's. Nu is het rustig en stil.

Ook het leven in ons klooster is anders. We zijn gelukkig nog gevrijwaard van covid19, maar er komen minder gasten en in onze kapel is het stil. Kwamen hier vroeger dagelijks mensen naar de mis, nu komt enkel op zondag een klein groepje met een mondkapje in onze kapel, waar men zit op 1,5 meter afstand. Werd er flink gezongen, nu is het een stille mis. Dronken we na de mis samen koffie, nu zwaaien we even naar elkaar en gaat ieder meteen naar huis. Wel zien we dagelijks mensen in ons park wandelen die een bezoekje brengen aan de Lourdes grot om daar een kaarsje op te steken.



Dit jaar vieren we kerstmis in stilte zonder de blaaskapel, die normaal gesproken mooie kerstliederen laat horen en tevens de kerkgangers en ons begeleidt bij het zingen. Het is een rustige en stille tijd. Het enige geluid dat we nu horen is het rumoer en soms kabaal door de verbouwing van het zorgcentrum langs ons. Het vroegere 'Zorgcentrum Vroenhof' wordt aangepast aan de nieuwste voorschriften. Tot 2016 was het een ouderwets bejaardenhuis en konden wij vanuit ons klooster daar rondlopen en mede de bejaarden verzorgen. We hadden zondags de eucharistieviering in de zaal aldaar en door de week konden de mensen naar onze kapel komen voor de dagelijkse mis. Hoe het zal gaan na de verbouwing is nog afwachten. Was vroeger Cicero zorggroep er werkzaam, nu zal het verzorgd gaan worden door Nobamacare.

We wonen in ons klooster met 8 Montfortanen. We zijn allen tachtigers of ouder. Twee zijn al negentig jaar. Onze alleroudste van 95, pater Huub, is onlangs verhuisd naar het zorgcentrum "Residentie" in Amby. Wij konden hem niet meer de nodige zorg geven. Hij is nu dus in het dorp waar onze dorpsgenoot pater Jo van den Asdonk jaren lang pastoor is geweest. Het zorgcentrum ligt precies achter de kerk en achter de plaats waar Jo ligt begraven.



Bij elk bezoek moet ik aan de Van den Asdonks denken, niet alleen vanwege de parochie van Jo, maar ook omdat onze pater Huub, die daar verzorgd wordt, vele jaren missionaris is geweest in Malawi, Afrika, het land waar ook de broer van



Jo, namelijk Frits van der Asdonk, jarenlang als missionaris werkzaam is geweest. Ja heel apart terug te denken aan onze Meijelse montfortanen.

Die goeie Frits deed met Pasen 1950 in Meijel zijn eerste H. Mis in de noodkerk, ik was toen misdienaar. Na de plechtige hoogmis vroeg Frits aan ons misdienaars: "Wie van jullie gaat mijn plaats innemen op het seminarie"? Waarop ik antwoordde: "ik". Aan pater Frits heb ik te danken dat ik naar het klein seminarie van de montfortanen in Schimmert ben gegaan en daarna pater montfortaan geworden. Ik deed 15 jaar later in 1965 mijn eerste mis in de kerk van Meijel. Op de foto zie je Frits langs mij staan.

Zodoende komt bij elk bezoek aan Amby bij mij een hele geschiedenis naar boven. Behalve Frits en Jo ben ook ik Montfortaan. En het is goed te weten dat de Meijelse kapelaan Roger Maenen afkomstig is van Hoensbroek, waar de montfortanen een parochie hadden en hij daarom ook een beetje gekleurd is door ons montfortanen en onze stichter de Heilige Montfort.

Waar we ook leven, werken en verblijven we hebben een geschiedenis die ons kleurt zeker als we, zoals Maria in het openingsgedichtje, tijd maken om de hoop te voeden en om het verlangen te laten groeien, zodat Gods liefde kan mens worden in ons leven.

We vieren de geboorte van Jezus Christus en beginnen het nieuwe jaar 2021. Moge deze gebeurtenissen ons blijven kleuren en gelukkig maken. Alle goede wensen vanuit het Montfortaans klooster in Houthem-Valkenburg.



Piet Derckx, smm