

De jonge, zwarte dichteres Amanda Gorman (22) stal bij de eedaflegging van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden de harten met een gedreven hymne 'De hoge heuvel die ons wacht'. Grote delen van dit gedicht zijn ook op onze situatie hier in Europa, in Nederland van toepassing. Zoals het deel dat hier volgt:



*We richten onze blik niet op wat ons scheidt
maar op wat vóór ons ligt.
We dichten de kloof omdat de toekomst eerst komt
dus willen we eerst onze verschillen overwinnen.
We leggen onze wapens neer
zodat we elkaar kunnen omarmen.
We wensen niemand kwaad toe,
willen eendracht voor iedereen.
Laat de hele wereld weten dat dit waar is:
Ook toen we verdriet hadden, bleven we groeien.
Ook toen we pijn hadden, bleven we hopen.
Ook toen we moe waren, bleven we volharden.
Zegevierend blijven we voor altijd verbonden.
Niet omdat we geen nederlaag meer zullen kennen,
maar omdat we geen verdeeldheid meer zullen zaaien.
De Bijbel leert ons dat iedereen
onder zijn eigen wijnstok of vijgenboom moet zitten
zodat niemand hem nog bang kan maken.
Als we voldoen aan de eisen van onze tijd
wordt de zegen niet gebracht door het zwaard,
maar door alle bruggen die we hebben geslagen.
Dan worden we naar de beloofde beemden gebracht
op de hoge heuvel die ons wacht.*

*(Uit 'De hoge heuvel die ons wacht' van Amanda Gorman,
in een vertaling van Katelijne De Vuyst in de Belgische krant 'de Standaard')*