

## GEBED OP MOEDERDAG

Goede God, omdat u niet overal tegelijk kunt zijn,  
heeft U ons moeders gegeven.

Dank U voor hun liefde,

Hun zorgende handen

Hun luisterend hart.

Hun wijze raad.

Wij bidden U voor alle moeders.

Voor moeders in rijkdom en voor moeders in armoede,  
voor moeders met een carrière en voor moeders op de vlucht.

Jonge moeders, oude moeders, alleenstaande moeders.

Voor moeders die een kind verloren en voor die vrouwen die dolgraag  
moeder hadden willen worden.

Voor moeders vol vertrouwen en voor moeders met zorgen en vragen.

Voor al die moeders bidden wij:

Laat hen ervaren dat U met hen bent.

Bevestig hen in het goede dat zij doen.

Geef hen gezondheid, vrede en vreugde.

Vandaag en al de dagen van hun leven, tot in uw eeuwigheid.

Amen.