

Beste vrijwilligers van het kerkhof

Het jaar nadert zijn einde over een paar weken,
Het was een druk jaar met voorgaande jaren vergeleken.
En zoals jullie nog wel weten,
Hebben we in het voorjaar gezellig in de kerk gegeten.
Voor het oogstdankfeest deden we zelf vele producten verbouwen,
Met z'n allen hebben we dan ook veel moeten sjouwen.
Daarbij kwam nog al het werk op het kerkhof,
Alle bezoekers zijn dan ook altijd vol lof.
Samen de straatversiering maken van het grote O.L.S.
Dat deden we samen, al was het soms met wat stress.
De versiering afbreken ging sneller dan verwacht,
Dat hadden we in eerste instantie niet gedacht.
Voor het opbouwen van het oogstdankfeest stonden jullie weer paraat,
Hoe fijn is het, dat het samen zo gezellig en goed gaat.
Er werd prei gezet, diverse bloemen gezaaid,
De haver en rogge werd door Harrie van Kol gemaaid.
Enkele schoffelden op het land, de anderen werkten in de kerk,
Al met al deden we toch maar dat vele werk.
Het werk voor het oogstdankfeest was enorm,
Dank zij jullie kreeg het weer de juiste vorm.

Het hele jaar was er op het kerkhof veel werk,
Door dit samen te doen staan we sterk.
Na het oogstdankfeest kwamen de vuurkorven eraan,
Zo konden we van het ene na het andere werk door blijven gaan.
Ook wil ik even stil staan bij Harrie Doensen als persoon,
Harrie is 25 jaar vrijwilliger bij het kerkhof, hij deed het gewoon.
We hebben er wel aan gedacht, en hem wat extra mee gebracht.
Ook hebben we iemand onder ons die goed kan waken,
Ze verjaagde de dief door haar geblaf en heeeeel hard kwaken.
An je bent bij ons de enige vrouw op de woensdagmorgen,
Ondanks ons gezanik en geplaag blijf je goed voor ons zorgen.
Zoals jullie allen wel merken,
Het is geweldig om met deze groep te werken.
Vrijwilligers, jullie zijn een fijne groep gebleven,
We hopen dit ook volgend jaar weer te mogen beleven.
We gaan eindigen met dit gedicht,
Het nieuwe jaar is weer zo in zicht.

Namens de parochie, allen een grote **mercie.**

SINT en PIET.