

### Jeugdnatuurraad De Matköruf

Op 7 augustus 1963 komen in café Van Heugten G. Gielen en J. Lemmen van vogelvereniging 'Meijels Pracht', J. van den Beuken, de latere leider van de Jeugdnatuurraad, en enkele leden van 'Meijels Pracht' bijeen. Deze leden willen een eigen vereniging in het leven roepen die in tegenstelling tot 'Meijels Pracht' zich zal inzetten om beschermde vogels, zoals die in de Vogelwet genoemd zijn, te behoeden. A. Sonnemans wordt tot voorzitter van de nieuwe club gekozen, die dan zeven leden telt. Ze beginnen hun activiteiten met het maken van een tiental nestkastjes. Deze worden in 1964 opgehangen. De broedresultaten worden zorgvuldig bijgehouden en opgeschreven. Ze gaan op excursie naar het vogelpark 'Animali' te Eindhoven. En houden een lucifersactie om de kas te spekken.



Die slaagt! In 1964 kan men in het gebouw van de Meijelse Eierbond in de Schoolstraat trekken. De Jeugdnatuurraad scheidt zich dan af van 'Meijels Pracht' en begint een zelfstandig bestaan. Naast de gebruikelijke natuuractiviteiten maakt men excursies naar de Groote Peel, het Leudal en de Strabrechtse heide.

Men wil een nieuwe naam. Met algemene stemmen kiest men voor 'Jeugdnatuurraad De Matköruf'. De *matköruf* is de Meijelse benaming voor de Vlaamse Gaai. In 1966 moet men uit de Schoolstraat weg. De gemeente is juist in die tijd barakken aan het slopen op de Trambaan. 'De Matköruf' kan één daarvan verwerven. Voor haar het ideale clubgebouw! In een perceel van dhr. Schoofs in het Startebos kan men het nieuwe gebouw opbouwen. 23 Juli 1966 wordt het nieuwe verblijf officieel geopend door burgemeester G. Kirkels. De vereniging telt dan 40 leden, die zich actief inzetten voor de natuur in Meijel.

Een belangrijke activiteit naast excursies is het maken van nestkasten. Deze worden overal in de natuur opgehangen. Helaas zijn er personen die niet willen of kunnen begrijpen waarvoor die nestkasten dienen. Zij vieren daar hun onbegrijpelijke agressie op uit. Om het ophangegebied wat

1966. 'De Matköruf' kan trots haar blokhut in het Startebos betrekken.

### JEUGD NATUURRAAD

In het begin van dit jaar zijn wij begonnen met nestkastjes op te hangen. Het eerste jaar heben we behoorlijke resultaten geboekt. In 52 van de 63 nestkastjes hebben vogeltjes, voornamelijk koolmezen, genesteld. De eerste en tweede broed waren succesvol, de rest werd verpest door insecten. De andere elf zijn hoofdzakelijk onbewoond gebleven omdat ze regelmatig verstoord werden. Van die elf nestkastjes werden er vijf gestolen en in twee ervan vonden we zelfs luchtbukskogeltjes bij vliegopening en in de nestkastjes. Dit lijkt ons een smerige laffe streek. Laten we hopen dat dit volgend jaar niet meer voor zal komen. Iedereen wordt dan ook verzocht niet aan de nestkastjes te komen. Als we voldoende geld krijgen zullen we ons arsenaal danig uitbreiden.

G. Boerkamps,  
Belast met toezicht nestkastjes

(W. 4 sept. '64)



verder uit te breiden heeft de vereniging aan de gemeente Deurne toestemming gevraagd om ook nestkastjes te mogen ophangen tussen het Deurnes Kanaal en de Helenavaart. In 1968 kan men het clubgebouw met 74 vierkante meter uitbreiden, waardoor het aantal activiteiten flink uitgebreid kan worden. Op 10 en 11 augustus 1968 wordt het eerste lustrum gevierd in en bij de blokhut in het Startebos.



**Lustrumfeesten en tevens heropening van de blokhut.** 10 en 11 aug. a.s. zal de JNR lustrumfeesten organiseren, die de herfstfeesten vervangen. De naam van deze feesten zegt het al, de JNR „De Matköruf” viert zijn eerste lustrum. Vijf jaar geleden, om precies te zijn op 7 aug. 1963, kwam een aantal personen bij elkaar, en des avonds was Meijel verrijkt met een nieuwe vereniging, die de naam Jeugd Natuurraad „De Matköruf” kreeg.

1968. 'De Matköruf' op kamp in Heythuysen.  
(vlnr.) J. Leenders, A. Sonnemans, J. van Bree en Th. Verbeijen.



1968, 'De Matköruf' op kamp bij de familie Vogels op 'De Busjop' in Heythuysen.  
(staand rechts) De leiders Frits van der Koelen en Jo van Bree.