

Paastijd

De diepere betekenis van het paasfeest is mij vroeger als kind helemaal ontgaan. Wat moet je als kind ook met het verhaal van een mens die op een gruwelijke manier sterft en dan opeens weer verrezen is? Wat me nog wel helder bij staat is de sfeer van totale somberheid, die over heel de zogenaamde ‘Goede Week’ hing. Er heerste thuis en op school een soort van grafstemming. En aan al de vieringen in de kerk kwam geen einde. Als kind zag ik altijd erg tegen deze week op. Ik vond het maar een saaie tijd. Maar gelukkig sloeg de stemming op paaszondag na de hoogmis, als alle kerkklokken luiden, totaal om: paasbeste kleren aan, paasontbijt, eieren schilderen en paaseitjes zoeken en het vastentrommeltje eindelijk open!

Op zondagochtend was de plechtige Paasmis. Jezus eerst dood en daarna weer levend. Hoe kon het. Ik werd toch wel geraakt door dit bijzondere verhaal. Ik werd er als het ware in meegenomen. Met al die rituelen kon je gewoon niet anders als meedoen met de rest. Met de hele klas naar de kerk op Witte Donderdag. Het laatste avondmaal voor Jezus en de twaalf apostelen. En je zonden opbiechten in de biechtstoel. Moeder zei dan: ‘je moet al je foute en stoute dingen met de paasbiecht schoonwassen’. Ik merkte getuige de lange rij naar de biechtstoel, dat ik niet de enige was die met regelmaat in de fout ging.

Op Goede Vrijdag ook weer naar de kerk. Om drie uur stierf Jezus aan het kruis en was het akelig stil in de kerk. Maar daarna was het paasvakantie voor alle schoolkinderen.

Grote schoonmaak

Ons hele huis moest in het voorjaar schoongemaakt worden. Ons moeder noemde dat de ‘grote poets’. Alles moest piekfijn in orde zijn. Ook onze tuin moest er netjes bij liggen. De voorjaarsbloemen bloeiden al volop. Narcissen overal in de voortuin. Paasbloemen noemden wij die. Ook een bloemetje op tafel om wat lentesfeer in huis te halen. Op paaszaterdag mocht ik wijwater gaan halen. Op de fiets met een kruikje aan het stuur naar de kerk. Dit ging dan in ons wijwaterbakje boven op de overloop. Met twee vingers erin dopen en een kruisteken maken als je naar bed ging. Net zoals de gewijde palmtakjes op de hoeken van de akkers voor een goede oogst, zorgde dit voor geluk en een goede gezondheid. Achter elk kruisje in huis stak zo’n palmtakje.

Jawel hoor, de ‘Goede Week’ als laatste week van de vastentijd maakte erg veel indruk op mij.

Nieuwe kleren

In de weken voor Pasen werd de hele familie in nieuwe kleren gestoken. We hadden een kleermaker uit Heibloem. Zijn naam was Ton Peeters. Die haalde ons thuis met de auto op en reed ons naar een groothandel in kleding naar Roermond. Daar werden voor elk kind nieuwe kleren aangemeten en gepast. Iedereen moest er op z'n Paasbest opstaan met de feestdagen. Ook kwam er een man bij ons regelmatig langs om met name ondergoed te verkopen. Carlo Jaspers heette hij. Hij had ook een kledingzaak aan het Raadhuisplein.

Ik vond hem altijd heel aardig.

Paaszondag

Op eerste Paasdag gingen we met z'n allen naar de hoogmis. Het voelde goed en we waren trots en blij met onze nieuwe kleren en schoenen. Na de plechtige mis wensten we buiten de kerk elkaar en heel wat bekende mensen een vrolijk paasfeest. Gezamenlijk togen we naar huis waar het paasontbijt al klaar stond. Een feestelijk paasontbijt met vers speciaal suikerbrood ('kluntjesmik'), krentenbrood en héél veel eieren van onze eigen kippen. Gekookt in uienschillen zodat ze mooi bruin kleurden. Ook gebruikten we wel eens verftabletjes. Maar als die te lang en te hard gekookt waren, dan trok de verf in het binnenste van het ei. Dat vond ik echt niet fijn. Ik trok daar een lang gezicht bij en schoof dit ei het liefst aan de kant.

Als dan iedereen aan tafel zat speelden we een spelletje. Eitje tikken. Stevig tikten we om beurten met de spitse of bolle kant tegen het ei van de tegenspeler. De geblutste eitjes vielen af. Uiteindelijk bleef er een winnaar over.

Paaseitjes zoeken

Na het ontbijt was het tijd om paaseieren te zoeken. Met een op school gevlochten paasmandje naar buiten. Op de meest gekke plaatsen had onze vader de paaseieren verstopt. In het gras, achter de regenpijp, zelfs in het konijnenhok lagen er. De vele gekookte en chocolade eitjes werden allemaal verzameld en eerlijk onder alle kleine kinderen verdeeld. Met de volle vastentrommel erbij konden we ons dagenlang volstoppen met al dat snoepgoed.

Wat was Pasen toch een mooie tijd. Een tijd om niet gauw te vergeten!

