



Even bijbuurten met... Louis Verheijen:

● **115 mensen, op 1 groepsfoto bij 'Meijel24'. Samen, met de burgemeester. Ook jij, Louis, en je vrouw Jeanne erbij.**

Een openbare nieuwsbron. Dus nu mogen ook wij, vrij, dit vertellen: Proficiat, met jullie 50jarig Huwelijk!! Wanneer, was jullie echte gouden Dag? En hoe verliep de woensdagmiddag in het 'Hoes van Bree' in Maasbree?

> **LOUIS:** De echte gouden dag was vrijdag 20 februari 2026 (precies 50 jaar na het kerkelijk huwelijk) en we hebben dit toen ook in kleine kring gevierd. Wij hebben *“gebónzjoerd” (= zijn uit het dak gegaan)*. Voor de gemeente telt overigens het wettelijk huwelijk. Dit was op 16 december 1975. Toen was het, om belastingtechnische redenen, raadzaam om dit te doen voor het eind van een nieuw jaar.

Woensdagmiddag 11 maart jl. verliep als gesmeerd. Wij en 114 andere gouden paren uit de 11 kernen van Peel en Maas, kwamen in ‘n *“geólliede”* organisatie terecht. Onder hen ook vele *“Méélsen”*. Na binnenkomst over de *“rode loper”* werden we welkom geheten door burgemeester Bob Vostermans en 2 wethouders. Na de gebruikelijke *“tas kòffie mi ’n féstelik kuukske”* blikte *“burgemèster”* Vostermans terug naar het jaar 1975. Allerlei gebeurtenissen uit dat jaar liet hij de revue passeren. Zo was 1975 het jaar van de valhelmplicht voor bromfietsen en het verplicht dragen van de autogordel. Ook werd de allerlaatste TV-aflevering van Swiebertje uitgezonden en was er in augustus sprake van de langste hittegolf ooit (18 dagen). Aansluitend was er een muziekquiz en mochten de aanwezigen a.h.v. geluidsfragmenten raden naar deze hits uit 1975. Voor een overzicht klik op bijgaande link:

<https://www.top40.nl/bijzondere-lijsten/top-100-jaaroverzichten/1975>

Vervolgens trad buuttereedner Pierre van Helden uit Melderslo op met zijn - Ut huwelikslaeve vaan Jaerke. (klik op link: <https://www.youtube.com/watch?v=s1jeAWrvR6I>) Onder het genot van een hapje en een drankje en ‘t vertonen van trucs door enkele tafelgoochelaars, werd er nog gezellig onderling na gekletst, waarna

iedereen rond 16.30 dankbaar en tevreden huiswaarts keerde, met in het vooruitzicht de gezamenlijke foto van burgemeester Bob met alle paren.



Voor bekijken van filmreportage omroep P&M klik op:

<https://www.youtube.com/watch?v=8jOkBCK8gpg&t=3s>

● **Op de parochieweblog, verzorg jij onder meer de wekelijkse (dinsdagse) rubriek "Uit de Oude Doos". In de 2e editie van het Mééls Krèntje van maart, was 1 daarvan overgenomen. En omgedoopt (door de A.I.?) tot: "Utg de aaw dooes" (die ging over: 'Stem goed, stem Loet- van Sil').**

Zou je eventueel jullie Trouwfoto van 50 jaar geleden, midden- jaren '70, willen laten zien? En wat staat je/jullie, bijzonder van die dag bij?

> **LOUIS:** Na de gebruikelijke ochtendrituelen op zo'n trouwdag o.a. opmaak en bezoek bruid aan de kapper, reden we op deze vrijdag-middag 20 februari 1976, in een onze eigen kanariegele Ford Escort, naar de St. Willibrorduskerk in Neerkant voor de kerkelijke inzegening door pastoor de Wert.

Omdat Jeanne (Pijnenburg) kleuterjuffrouw was, werden we daar opgewacht door een grote erehaag van, met vlaggetjes wapperende kinderen uit de St. Jozefparochie. Hierna werd er met de hele familie, vrienden en buurtgenoten verder feestgevierd in zaal Internos op de Neerkant.

Wat er nog meer gebeurde op deze dag? Klik op: <https://historisch-archief.nl/wat-gebeurde-er-op-vrijdag-20-februari-1976>

Hieronder, zoals gevraagd, enkele foto's van die dag.



● Een nieuwe rubriek, die jij mee vormgeeft, heet: "Krintjes uit de..." Enkele opvallendheden, van de voorbije week uit het nieuws. Door mensen, gekozen.

Pierre Verheijen, jouw helaas op 1 januari 2018 overleden broer van toen 72 jaar, schreef ooit het boek: "Brokkenpap"; en in totaal 5 boeken, na zijn pensionering. Wat spreekt jou, in zijn boeken, aan?

> **LOUIS:** Jaaaah.....das effe slikken. Hoe weet jij dat? Wat me aanspreekt is dat hij met zijn boeken, in eenvoudige bewoordingen een sfeerbeeld kan schetsen van de bewogen tijd waarin hij en ik geleefd hebben in de jaren '50-en '60 van de vorige eeuw.

“Brokkenpap” bestaat uit een heleboel korte verhalen, gebaseerd op ware gebeurtenissen. Ware gebeurtenissen, vanaf zijn geboorte t/m zijn tienerjaren, over onze situatie als gezin, wonende in het peeldorpje Meijel. Gebeurtenissen met een lach en een traan, maar bovenal heel herkenbaar.



In zijn vervolg-boek “Wullebonne” beschrijft hij op identieke wijze de gebeurtenissen hierna (o.a. zijn studententijd, dienstdtijd, vrijertijd en huwelijk).

Zijn daaropvolgende boek “Hieeten bliksem” verhaalt over zijn huweljk met Annelies en de belevissen met zijn kinderen Erwin en Ellen (o.a. vakanties en vastelaovend). En met deze trilogie was de autobiografie van “Pierre van Hannes van Sijkes Pier” wel afgerond, vond hijzelf.

Note: Zijn boek “Oei,Oei!” verhaalt over zijn voetbaltijd en is daarmee een boek vol typische “voetbalhumor”. Made(n) in Egchel , tot slot, bevat verhalen over zijn belevissen tijdens zijn 40-jarige loopbaan als onderwijzer in de lagere school van Egchel.

• Mat Janssen, die ook meewerkt net als jij aan de parochieweblog, is jullie neef. En in het buurtschap de Steenoven, nr. 17 en nr. 18, als burens opgegroeid.

Mat schrijft Columns. Jij, meer observaties. In kernachtige, rake constatering. Rondom, of op, de kerktoren. In dorp, en de grotere wereld. Met illustraties. Vaak ook, in eigengemaakte foto's. Heb je, tot slot, binnen het "gekakel" en hopelijk weinig 'gekrakeel' van de komende dagen tot, en ook na woensdag, nog een wijze 'Sondese utjspraak' of zeg maar, een Derutjflatser van dit gesprekje?

> LOUIS: Jawel en dan sluit ik me, als *"ók enne van Hannes van Sijkes Pier"*, graag aan bij wat op het gedachtenisprentje van mijn oudste broer Pierre stond en welke door zijn zoon (en mijn petekind en bruidsjonkertje) Erwin, ook (in aangepaste vorm) werd gebruikt als spreuk tijdens zijn Prins-zijn bij CV de Kieveloeët in 2023 en nu ook is vereeuwigd in het Prinsenbos....



Tot slot willen Jeanne en ik van deze gelegenheid gebruikmaken, om vanaf deze plaats, allen te bedanken voor de vele bloemboeketten en de tientallen felicitatiekaarten, die we b.g.v. ons gouden huwelijk hebben ontvangen.