



Even bijbuurten met... Frits Berben:

o 254 stemmers op jou, Frits bij de GemeenteraadsVerkiezingen. Dat zijn:

- 23 voetbal-Elf-tallen, of:

- 23 Raden van Elf;

- de verbouwde Raadszaal -die nu 29 raadszetels telt- kan je er 8, bijna 9 keer helemaal rond mee vullen.

- met 254 aanwezigen in de kerk -zoals bij een Oogstfeest, of de Vastelaovesmis met de Heimatkapelle- zijn we zeer tevreden. En ik denk Medelo Narragoniam bij de Goejje Mondich ook...

Op 1 januari 2010 (16 jaar geleden, 4 termijnen van 4 jaar) begon de fusiegemeente Peel en Maas.

Ben jij eigenlijk de enige nu nog, van alle raadsleden, die heel die tijd in Panningen, er al bij bent??

● **Frits: Nee dat ben ik niet, Bijvoorbeeld Annigje Primowees is er in Panningen ook al vanaf 2010 bij. Maar het zijn er meer, ook bij Lokaal bijvoorbeeld Tinie Valckx. Ik denk dat je voor een goede politiek ervaren en nieuwe mensen moet hebben. Besluiten die al eens genomen zijn weten wij ons goed te herinneren en wij weten de impact ervan beter in te schatten. Je moet niet zomaar de oude schoenen weg doen zonder dat er nieuwe zijn.**

o In het POD-cast radiogesprek bij omroep P&M met Bart Nelissen in de campagne, kwam naar voren dat jij in 1986 de politiek in Méél bent "ingerold". Leuk beeld, als je aan de Kieveloeët denkt, maar dat is bijna 40 jaar raadslid. Dat zal, ook Nederland breed, niet heel vaak gebeuren -toch?!

● **Frits: Dat is inderdaad waar. Het komt niet veel voor dat iemand zo lang in het openbaar bestuur meedraait. Het heeft mij altijd geboeid. Vind het contact met mensen ook leuk. Je merkt wel dat de afstand in Peel en Maas tot de burger veel groter is dan destijds in Meijel. Dat is wel eens jammer.**

o Belangrijke reden om jou op dit moment even kort te spreken, is dat aankomende donderdag in Nederland de nieuwe naam voor PvdA-GroenLinks bekendgemaakt wordt. Lijkt me minstens zo spannend, als het uitkomen van een nieuwe (Jeugd)Prins - waar je meerdere keren, ook persoonlijk, ervaring mee hebt. En de combinatie PvdA/Groen-Links was er in Peel & Maas lokaal al langer, dan landelijk.

Namen die de afgelopen dagen, ook in de Volkskrant, voorbij zijn gekomen:

-Samen ROOD ..

-Groen & Sociaal ..

-Samen Vooruit ..

- een klaproos als logo, in plaats van de roos; in combinatie met het milieu ..

Iemand van de oud-leden van de Partij van de Arbeid, zei: misschien: GRAP.. GROene Arbeiders Partij ...

Maar vaker hoor je ook stemmen die zeggen: iets met Progressief.. de progressieven.. Progressief Nederland .. Pro-NL als, afkorting...

In hoeverre denk jij, dat een goedgekozen naam belangrijk is?

● **Frits: Een goed gekozen naam is erg belangrijk. Het moet eigenlijk meteen je boodschap vertellen. Persoonlijk vind ik de naam "Leef" wel mooi. Duidt direct op een leefbare gemeenschap, een leefbaar milieu, opkomen voor alle mensen. Drukt je ook niet meteen in een bepaalde hoek (links of rechts).**

o tot slot:

Bij de Raad ben je ook vice-voorzitter/loco-burgemeester. En als er een nieuwe burgemeester wordt geïnstalleerd, mag jij dat vanuit de taak samen met de Gouverneur meebegeleiden. Dat was dus pas bij burgemeester Bob Vostermans; en in het begin bij Wilma Delissen - de 1e burgemeester van het net nieuwe Peel en Maas. Een mooie eer.

Zou het niet wat zijn om bij de Sleuteloverdracht met de Vastelaovend in d'n Binger, deze toch feitelijke functie in te zetten? Jij hebt in het echt daarmee toch de ere-ervaring?! Maar dan moet je eigenlijk dus wel zorgen, dat er een ..(eh) Gouverneur bij aanwezig is ...

● **Frits: Dit vind ik nog eens een leuk idee. De sleuteloverdracht in Meijel is echt uniek en deze invulling kan verrijkend werken. De gouverneur zou bijvoorbeeld de voorgaande Prins kunnen zijn en die laten wij dan even nog eens zijn plannen evalueren en iets ludieks doen.**