

Herinneringen aan huisarts Herman Buijen, zoals nog te zien op het kerkhof van Meijel



Dit is het graf van de ouders van huisarts Buijen t.w. Hero Buijen en Johanna Maria Bleekemolen. **Zie voor stamboom gegevens onderstaande link:**

[Heere Buijen \(1884-1953\) » Stamboom Bleekemolen / Blekemolen » Genealogie Online](#)





Herman Buijen was als geboren Amsterdammer in de jaren '50 huisarts in ons Peeldorpje Meijel. Hij was getrouwd met Elisabeth Hendrika Maria Nelissen en zij kregen 9 kinderen t.w. Maria, Michiel, Diederik, Jeroen *1950, Saskia *1952, Relinde *1954, Winfried *1955, Lioba *1957, Harm *1958.



Toenmalig woonhuis en huisartsenpraktijk in Meijel

Dr. Hermanus Petrus Henricus Buijen is in oktober 1958 verongelukt. Volgens historische gegevens is hij op 9 oktober 1958 overleden in Kumanovo, Joegoslavië (het huidige Noord-Macedonië). Hij was toen 46 jaar.

Details over dit tragische voorval:

Het ongeluk: Dr. Buijen verongelukte met zijn auto in Macedonië.

Begrafenis: Hij werd destijds begraven in een dorp aldaar.

H. Mis van Requiem: Op woe 15 oktober was er in de St. Nicolaaskerk te Meijel een plechtige rouwdienst.

Zie voor stamboom gegevens bijgaande link:

[Hermanus Petrus Henricus Buijen \(1912-1958\) » Stamboom Bleekemolen / Blekemolen » Genealogie Online](#)

Weekbericht voor Meijel



ZATERDAG 18 OKT. 1958
14e jaargang No. 38
Prijs per half jaar . f 2.75

Red.: M. Pluijm

Parosstr. 8, Meijel Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten

PARC
St.

Priester van

ZONDAG:

Missie-zo
preek en
des Gelo
parochie
Mis uit
10 uur
legenh
vestiging
Lof en Rozenkrans en
kerk.



rochie de
bij vragen
rekening
ing op die

TEN

an na het Lof
etti-groep komt
meisjes dienen
gen. De meisjes
uniform te ver
na het Lof tot
De staf.

IN MEMORIAM

Met ontstelende namen wij kennis van het plotselinge droevige overlijden van dokter Buijen. De grote deelname bij de plechtige rouwdienst (H. Mis van Requiem), welke op j.l. woensdag werd opgedragen voor zijn zielrust, heeft wel blijk gegeven van ons aller medeleven. Velen onzer zullen in dankbare herinnering aan de toegewijde zorgen, welke dokter Buijen in moeilijke en bange uren zo hartelijk gaf, een gebed voor zijn zielrust storten. Moge dokter Buijen hiervoor het eeuwig loon in de hemel ontvangen hebben.

VERDER:

Op het graf in Meijel ook nog een foto van de in Meijel geboren Michiel Buijen (zoon van huisarts Buijen), die in 2016 is overleden. Bekend als muzikant (artiestennaam: Tamalone

Zie zijn rouwadvertentie en klik op bijgaande link: Michiel Buijen | TRINITEITSLYCEUM.NL



TOT SLOT:

Al googelend kom ik ook nog uit bij de in Meijel geboren Diederik Buijen, die na veel moeite, de urn met as van zijn overleden broer Michiel heeft bijgezet in het graf van hun vader Herman Buijen in Macedonië. Zie hiervoor onderstaande link:

<https://www.uitvaart.nl/juridisch/cremeren/vervoer-asbus-en-verstrooien-buitenland/urn-bijzetten-in-macedoni/53191>



Diederik Buijen met een van de overgebleven gitaren van zijn broer Michiel, ofwel Tamalone. © Foto Michel van Bergen

Dit is dus het bijzondere verhaal, dat is ontstaan na een terugflits (*flashback*) bij het zien van de afgebeelde Citroën tijdens de Oldtimer toertocht in Meijel op 26 april jl. en na het bezoeken van een oude grafzerk op het kerkhof achter de Sint Nicolaaskerk in Meijel.



Samengesteld door Louis Verheijen
(webmaster weblog parochie Meijel)